

Startdag 2024



Inhoud

De redactie: Lotte, Lucas & Kobe

Website: <http://www.chiromuizen.be>

E-mail: info@chiromuizen.be



Voorwoord	3
In 't verschieet	4
Praktische Info	5
VB's?!	7
Bedankt Joke & Bram	9
AvontuurLEUK	11
Afscheid van een vriend	12
Nieuwe garde	17
Recap Mazée 2024	22
Stip It - Kijk Niet Weg	25
Chiroscoop	26
Gegevens leiding	29



Voorwoord

Hey leden, ouders en sympathisanten!

Het is bijna niet te geloven, maar een nieuw chirojaar staat alweer voor de deur! Na een fantastisch kamp zijn we helemaal klaar om er weer volop in te vliegen. En wat is een betere start dan een gloednieuwe Wielevelder?

Op de volgende pagina's ontdek je alle belangrijke data, nemen we afscheid van onze oud-leiding en stellen we met trots de nieuwe leiding voor. Natuurlijk vind je ook de contactgegevens van de leiding die dit jaar klaar staat voor jullie kinderen. En als kers op de taart: de Chiroscop! Ontdek wat de sterren dit jaar voor jou in petto hebben, helemaal op maat van Chiro Muizen!

Dus zet die data in je agenda, zwaai even naar de vertrekkers, verwelkom de nieuwe gezichten en duik met ons in het nieuwe chirojaar!

Veel leesplezier!

In 't verschieet

6 oktober	Infoavond
12 oktober	Kuisdag
12 oktober	Dia-avond
18 oktober	Dag van de Jeugdbeweging
17 november	Kerstrozenverkoop
24 november	Christus Koning
1 december	Spaghettidag
23 maart	Krokusmaaltijd
30 april - 4 mei	50 Jaar Breugelfeesten
3 - 13 augustus	Chirokamp 2025

Deze kalender kan u terugvinden op onze website: www.chiromuizen.be, net zoals inschrijvingsformulieren, brieven met meer informatie en het programma op zondag. Ook in onze Facebookgroep kan u terecht voor het laatste nieuws, deze kan u vinden onder volgende link: <https://www.facebook.com/groups/14792153723/?fref=ts> of door simpelweg 'chiro muizen' in het zoekveld van Facebook te typen.

Praktische info

Lidgeld

Zij (van 6 tot 18 jaar) die hun eerste Chirostapjes willen zetten, maar nog niet helemaal overtuigd zijn van hoe leuk de Chiro wel niet is, mogen drie zondagen komen proberen alvorens lidgeld te betalen.

Dat lidgeld bedraagt dit jaar €45. Inschrijven gebeurt zoals steeds online en kan via <https://inschrijven.chiromuizen.be>. We gebruiken – net als vorige jaren – opnieuw Stamhoofd voor de (her)inschrijvingen. Ouders die hier al een account op hebben aangemaakt, kunnen eenvoudigweg herinschrijven door in te loggen, de gegevens te controleren en de nieuwe groep van hun kind aan te duiden. Nieuwe Chiro-ouders zullen eerst een account moeten aanmaken.

Ledenstop

Jammer genoeg zijn we ook dit jaar genoodzaakt een ledenstop in te voeren door de enorme toestroom van afgelopen jaren. Concreet betekent dit dat we bij de Ini-mini's, Mini's, Speelclub Meisjes en Speelclub Jongens met een maximum aantal leden werken. Natuurlijk vinden wij dit zelf ook jammer, maar om alle leden de aandacht te kunnen geven die ze verdienen en die we hen willen geven, kunnen we niet anders. **Voor de overige groepen is er géén ledenstop!**

Om eventuele leden op de wachtlijsten toch een kans te geven naar de Chiro te komen, zullen we tijdens het jaar de aanwezigheid van de leden evalueren. We verwachten dat elk ingeschreven lid minstens 50% van de zondagen aanwezig is. Enkel in overleg met de leiding kan van deze regel afgeweken worden (bv. voor kinderen die elke week bij een andere ouder zijn).

De Chiro-uren

Vanaf de zondag na startdag (6 oktober) gelden volgende uren:

Ini-mini's	1e leerjaar	14u00 – 17u00
Mini's	2e leerjaar	14u00 – 17u00
Speelclub	3e en 4e leerjaar	14u00 – 17u00
Rakwi's	5e en 6e leerjaar	14u00 – 18u00
Tito's	1e en 2e middelbaar	14u00 – 18u00
Keti's	3e en 4e middelbaar	14u00 – 18u00
Aspi's	5e en 6e middelbaar	14u00 – 18u00

Trooper

Oh ja: en ook nog dit. Ook dit jaar gebruiken wij <https://trooper.be/chiromuizen> om een extra centje te verdienen voor de Chiro! Jullie kunnen ons allemaal steunen zonder een extra euro online uit te geven! Door te surfen via de link hierboven is het zwaarste werk al gebeurd! Op deze pagina staat een waslijst aan links naar webshops (bv. Decathlon, Coolblue, Booking.com, bol.com, ...). Als je via die links naar de webshop surft, weet de shop al dat je ons wil steunen. Zij storten dan een deel van de prijs van de bestelling door naar ons!

Veebee's ?!

Voor wie het bij het woord 'Veebee' of kort 'VB' hoort donderen in Keulen, leggen we kort uit wat voor iets een VB juist is.

VB staat voor 'Volwassen Begeleider'. Binnen onze Chiro ligt de grootste verantwoordelijkheid bij de leidingsploeg, maar dat betekent niet dat wij alles over alles weten! Daarom hebben wij twee VB's: Lisa en Eef. Zij dienen als ruggensteun voor ons, de leiding, bij al onze taken en



verantwoordelijkheden. Ze zetten positieve zaken in de verf, maar aarzelen niet om de problemen of moeilijkheden aan te kaarten.



Verder zijn onze VB's vertrouwensfiguren, zowel binnen als buiten de Chiro. Lisa en Eef vormen een luisterend oor voor ons, maar zeker ook voor ouders, leden, ... Ze helpen met het overbruggen van misverstanden tussen jongeren en volwassenen en werken op die manier als tussenfiguur tussen ons en de "buitenwereld".

Kort samengevat is een VB een enthousiaste en geëngageerde hulp voor leiding, leden en iedereen daarbuiten. Ze zijn nauw betrokken bij de werking van de Chiro en helpen waar mogelijk.

Dat doen ze zonder uit het oog te verliezen dat de (groeps)leiding nog steeds het eerste aanspreekpunt van leden en ouders blijft! Voor vragen die net iets moeilijker of gevoeliger zijn, staan Lisa en Eef klaar!

VB's

Kan jij alle woorden vinden die iets te maken hebben met onze Vb's?

c	r	s	l	n	r	e	d	e	t	g	f
v	d	s	a	u	r	o	e	k	n	e	i
o	v	w	n	n	i	b	o	i	e	n	t
l	m	u	r	v	e	s	d	t	i	n	t
w	s	c	h	e	r	i	t	u	i	o	p
a	t	h	v	s	e	a	l	e	e	l	k
s	e	i	k	l	o	e	g	i	r	t	u
s	u	r	e	h	f	k	t	e	s	e	f
e	n	o	j	l	l	m	h	c	n	a	n
n	b	e	g	e	l	e	i	d	i	n	g
c	o	m	m	u	n	i	c	a	t	i	e
c	e	n	t	h	o	u	s	i	a	s	t

begeleiding
chiro
communicatie
eef
enthousiast
leiding
lisa
luisteren
steun
veebee
volwassen
vragen

Bedankt Joke & Bram

Liefste Joke,

Wat hebben we ongelooflijk mooie jaren met jou beleefd! Jij was voor ons een constante bron van steun en inspiratie. Voor werkelijk alles konden we bij jou terecht: een oprechte lach, een troostende schouder, een perfect gemixte Cosmopolitan en nog zo veel meer. Als VB wist jij ons als leiding telkens weer te herinneren aan wat echt belangrijk is, en dat op een manier die altijd precies de juiste snaar wist te raken.

Je gaf ons het vertrouwen dat we goed waren zoals we zijn, en dat we ons werk deden met het hart op de juiste plek. Je wist ons telkens weer te motiveren om het beste van onszelf te geven, en ons te laten voelen dat dat meer dan genoeg was. Jouw woorden hadden het vermogen om ons op te beuren en ons de kracht te geven om door te zetten, zelfs wanneer het even tegenzat.

Het is dan ook bijna onmogelijk om in woorden te vatten hoe bijzonder jij bent en wat een enorme impact je op ons hebt gehad. Jouw warmte, je betrokkenheid en je wijze raad zullen we vreselijk missen. Het zal vreemd zijn zonder jouw vertrouwde aanwezigheid, maar de mooie herinneringen en alles wat je ons hebt bijgebracht, zullen ons altijd bijblijven.

Lieve Joke, we gaan je ontzettend hard missen, maar we zijn ook dankbaar voor alles wat je ons hebt gegeven. Jij hebt een onuitwisbare indruk achtergelaten die we voor altijd zullen koesteren.

De meisjesleiding

Amai Brukke,

Wat waren dat voor een jaren! Als VB wist je perfect wat gedaan. Het zal niet gemakkelijk zijn zonder al jouw lijstjes en expertise verder te gaan. Wat hebben we genoten van een man als jij! Op een startdag, kamp, spaghettidag, ... konden we altijd bij jou terecht als we met een probleem zaten.

Over problemen gesproken: als er een probleem was binnen de leiding - en dat kon echt vanalles zijn - wist jij die altijd op een rustige en beheerste manier in de groep te gooien. Naar een oplossing zoeken deed je met plezier en dat met een perfecte verhouding leiding-VB-invloed. Nog een verhouding die je nooit uit het oog verloor was de kritiek-complimentjes verhouding. Als we iets (iets) minder goed deden, wisten we het direct, maar als we iets goed deden, liet je dat ook zonder aarzelen weten. Een compliment van jou is er een dat je niet snel vergeet.

Jij stopt dan wel als VB, maar door al je 'tips and tricks' blijf je verder leven binnen de Chiro. Een LK, zonder jouw boekje met puntjes en dingen die je zeker niet mag vergeten zeggen, zal even wennen zijn. Gelukkig moeten we je niet helemaal missen. Als kok zal je ons blijven verwennen met lekker eten en zal je dus ook op heel wat Chiro-activiteiten aanwezig zijn.

Brukke, we gaan je enorm missen! Bedankt voor al je jaren van inzet, enthousiasme, expertise, humor en dansmoves! Iemand als jij gaan we niet snel vergeten!

De jongensleiding



AvontuurLEUK

Chiro: da's ravotten, in de plassen springen en soms eens hard op je gezicht gaan. We spelen in bossen, maken ons eigen vuur. We creëren samen grave dingen en we staan dicht bij de natuur. We ravotten tot onze kleren bruin zien en onze knieën groen. We koken, spelen en leven buiten, met respect voor onze omgeving. Bovendien slaap je nergens beter dan in een tent. In groep durven we wat we alleen niet durven en in de Chiro mogen we soms wat we thuis niet mogen. We verleggen onze eigen grenzen, op een veilige manier. We leren elkaar en onszelf beter kennen tijdens een risicovoller spel. Kortom: avontuur mag niet ontbreken in de Chiro. Chiro moet AvontuurLEUK zijn!

Dit jaarthema moedigt leiding en leden aan om op een verantwoorde manier risicovol te spelen. Het doel is om kinderen hun grenzen te laten verleggen en te leren van spannende, maar veilige ervaringen in de Chiro. Daarbij mag natuurlijk de natuur niet vergeten worden! Respect voor de natuur is één van de belangrijkste aandachtspunten dit Chirojaar. De laatste pijler, verbondenheid, roept op om af en toe eens te genieten van je volledige Chirogroep. Samen grenzen verleggen gaat namelijk makkelijker dan alleen!



Afscheid van een vriend



Goeiemorgen-morgen goeiendag,

Na zes prachtige jaren nemen we afscheid van één van de meest energieke en unieke figuren die de Chiro ooit heeft gekend. Hij was niet zomaar een leider, hij was een echte vlammer – zowel letterlijk als figuurlijk. Verschuieren was een harde werker, iemand die zijn schouders onder elk project zette. Of het nu ging om het voorbereiden van kamp of het bedenken van activiteiten. Of het nu ochtend, middag of avond was, Verschuieren wist steeds dat extra beetje enthousiasme mee te brengen dat iedereen om hem heen aanstak. Leidinggeven met hem was een genot. Wat hij allemaal uit de kast haalde om zijn leden een onvergetelijke zondag, weekend of kamp te bezorgen, was indrukwekkend. Naast zijn leidinggeven is er natuurlijk nog zijn liefde voor vuur. Als onze

eigen "pyromaan" was hij altijd te vinden bij het (kamp)vuur, waar hij voor de grootste vlammen en het warmste gezelschap zorgde. We zullen je missen makker, veel succes in je nieuwe avontuur en bedankt voor alles!

Lowie

Fleur, ...Ready For It?

Waar te beginnen? Enthousiast, *gorgeous*, helpende hand, *fearless*, ... en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn niet genoeg woorden om iemand als jij te beschrijven. Voor alles wat met de Chiro te maken had, stond jij altijd klaar. Jij was *the 1* om te helpen als dat nodig was, iemand op te fleuren (haha) of de leden de beste zondag van hun leven te bezorgen. Als Chiroleidster ben je niet te missen. *It hits different* om te weten dat we dat wel zullen moeten doen! *So it goes...* Ik wil je enorm bedanken voor alles wat je voor de Chiro deed! Maar ik ben er zeker van dat dit geen afscheid is. We zien je nog wel opduiken op allerhande Chiroactiviteiten! *Long story short*: Jij zit in ons Chirohart. *Forever and always!*
Kobe





Hey allerliefste Luna,

Zo jammer dat je bent gestopt, maar we gaan je nooit vergeten. Je zit voor altijd in ons hart! Ik ben heel blij en dankbaar dat ik van jou leiding heb mogen krijgen. Je was er altijd voor me en ik kon altijd bij je terecht. Je was echt een enorme steun voor mij, en dan spreek ik niet alleen voor mezelf, denk ik! Niemand viel bij jou uit de boot. De Chiro zal niet hetzelfde zijn zonder jou. Je bent een super mooi persoon met het hart op de juiste plek! En dat hart was een echt Chirohart! Tussen alle soms chaotische moment bleef je altijd je geweldige zelf en dat bewonder ik enorm! Met veel pijn in ons hart nemen we afscheid van zo'n fantastische leiding, we love u Luna!

Lana

Na zes onvergetelijke leidingjaren moeten we ook afscheid nemen van Nathan. Geen enkele groep is hem onbekend, want hij maakte er een sport van om elke kleur fluitkoord te kunnen bemachtigen. Geen enkel lid zal Nathan als leiding vergeten. Zijn aparte stijl van leiding geven, zeer enthousiast, maar met een vleugje (cynisch) geklaag, zal velen nog jaren bijblijven. Ook als medeleiding was hij een ware toevoeging aan je leidingsteam. Van zodra hij enthousiast was over een idee kon hij zich er dermate in verdiepen, dat hij voor je het wist heel Ali-express had leeg gekocht voor de inkleding. Ook op LK's kwam hij altijd als eerste op voor zijn groep en ging hij geen enkele discussie uit de weg. Zijn oprechtheid zal een gemis zijn voor de Chiro. Lieve Nathan, nog heel veel succes met alles wat ge doet. Veel plezier op uw nieuwe hobby als supporter van KV Mechelen, en verdien nog maar goed wat geld bij KBC, wat dat is uiteindelijk waar het leven om draait hé... We gaan u missen, de chiro is nog nooit zo stil geweest zonder u..



Mara

Allerliefste Siel,

Na 13 bangelijke jaren met jou neem ik met spijt in het hart afscheid van een topleiding. Je was een enthousiaste meid bij wie iedereen terecht kon. Al die hilarische avonden op kamp zal ik nooit vergeten (maar hopelijk zie ik je komend jaar weer verschijnen op het kampterrein.) Ik – en ik spreek zeker niet voor mezelf 😊- heb me enorm geamuseerd met iemand zoals jij binnen de leidingsploeg. Ik weet zeker dat we je nog regelmatig zullen zien verschijnen dus een dramatisch afscheid hoeft dit niet te zijn. Het ga je goed, Seintje

Mariken



Kirsten is een geweldig sociaal en lief persoon, die erg gemist gaat worden door zowel medeleiding als leden. Ik heb Kirsten maar een jaar gekend, maar heb hier erg van genoten! Op mijn eerste Chirozondag als leiding was ik ontzettend gestresseerd. Maar met Kirstens 'tips and tricks' was het snel gefikt! Vorig jaar besloot Kirsten om toch nog een jaartje leiding te geven en ik kan voor iedereen spreken wanneer ik zeg dat we daar ontzettend van hebben genoten! Dit jaar stopt ze echter voor echt. Onze vele pogingen om haar van gedachten te laten veranderen hebben jammer genoeg niet geholpen. Lieve Kirsten, ik ben blij dat ik een jaar leiding heb mogen geven met jou. Voor ons hadden er zeker nog wat meer jaren bij gemogen, maar we zijn zeker dat we je nog wel eens zullen zien passeren. Dankjewel!

Harte

Lieve Bessje, We gaan je zó ontzettend missen! Na drie geweldige jaren waarin je steeds het allerbeste van jezelf gaf, is het met pijn in ons hart tijd om afscheid te nemen van jou. Jouw aanstekelijke lach en fantastische humor gaan ons echt nog lang bijblijven. Je hebt een uniek talent om altijd het mooiste in mensen naar boven te halen. Jij bent letterlijk het zonnetje in huis, en we zijn zo dankbaar voor alle warmte en positiviteit die je hebt verspreid. Naast je creativiteit, enthousiasme en onvergetelijke Chiromomenten, ben je ook de allerbeste vriendin die iemand zich kan wensen. Geniet van de vrije tijd die je nu voor jezelf hebt. En laten we vooral beloven dat we elkaar nog héél vaak gaan zien!

Amber





Brecht, dat is dé naam die bij iedereen die ook maar iets met de Chiro te maken heeft een belletje doet rinkelen. Leiding, leden, koks, ouders, ... allemaal hebben ze kunnen genieten van de expertise waarmee jij Chiroleider was. Die expertise was soms wel een beetje griezelig, laten we eerlijk zijn. Brecht wist altijd alles van alles. Zoek je iets of ben je iets vergeten? "Zoek Brecht maar, die zal dat wel weten!" 17 jaren hebben we mogen genieten van jou, waarvan 5 volle jaren als leider. In al die 17 jaren heb je je altijd volledig gesmeten. We gaan je ontzettend hard missen. Je was het beste medelid, de beste leider en de beste groepsleider die ik ooit heb meegemaakt! Het ga je goed, oud-leider Brecht! Hopelijk zien we je snel nog eens verschijnen!

Robin

3 jaar lang hebben leden jouw sprankelende humor en enthousiast leiderschap mogen aanschouwen. Als eerstejaars leiding gaf je meteen leiding op bewonderenswaardige wijze aan de Tip-10's, iets wat enkel de groten der Chirooarde gegeven is. Je wist tevens als geen ander hoe je talmende aspi-jongens moest aanpakken. Waar Nieke was, was er altijd plaats voor een sarcastisch mopje van grote intellectuele aard. Daarnaast was Nieke ook een creatief genie en architect van weergaloze spelen. Op kamp straalde je dagelijks het 'carpe diem en mens felix-motief' uit, en vulde je de eerste Aurora tot de laatste Vesper met jeugdige enthousiasme. Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει, en helaas moeten we al na 3 te korte jaren als leiding van jou afscheid nemen. Om het nog met de woorden uit je favoriete taal te zeggen: "我們會想念你的!"



Finn



Voor een tweede keer nemen we afscheid van Lars. Na een jaartje gestopt te zijn, zag hij het licht en besepte hij dat de allerkleinsten écht iets voor hem zijn. In duobaan met Sam gaf hij initieel nog een half jaartje aan de ini mini's, waarna hij na dit half jaar er dan toch maar een heel jaar van maakte. De ini-mini's hadden aan Lars een leider die speels, onnozel, maar ook heel zorgzaam was. Ook binnen de leidingsploeg nam hij deze rol op. Een mop was nooit ver weg, maar daarnaast stond hij met zijn medische achtergrond ook als eerste klaar om raad of advies te geven. Tot slot kon hij met zijn complexe woordenschat iedereen onder tafel praten, wat de LK's vaak een humoristische wending gaf, die ongetwijfeld gemist zal worden. Lars, merci voor uw inzet (1 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 't is

maar hoe ge het bekijkt), ge waart oprecht een ware toevoeging aan de leidingsploeg en we zijn er zeker van dat ge de Chiro toch nog niet helemaal gaat kunnen loslaten, dus dat we u nog veel gaan zien! Succes nog met doktertje spelen en tot heel snel!

Mara

Oh, wat gaan we je missen, Roos! Niet gewoon missen: heel supermegaextreemhard missen. Je was zo'n toegankelijke leiding waar je met elk probleem (groot of klein) bij terecht kon. Ook voor de leden zorgde je elke zondag voor een fantastische Chirodag. Met je creatieve spelletjes, enthousiaste ideetjes en je geweldig gevoel voor humor schoot je telkens weer in de roos (haha). Naast de Chirozondagen konden we ook altijd op je rekenen! Spaghettidagen, LK, Breugels hebben al lang geen geheimen meer voor jou. Duizendmaal dank voor al die prachtige jaren! We gaan je missen.

Kobe



Nieuwe Garde

Berend



Ik geef leiding aan de **Toppers**

Mijn lievelingseten op kamp is de **macaroni ZONDER erwten**

Als ik de baas van de wereld was, zouden **kapsalons met Joppie** gratis zijn

Dit is mijn **13e Chirojaar**

Op mijn bucketlist staat **een reis naar Tokyo**

Mijn favoriete ijsmaak is **citroen**

Op mijn gsm gebruik ik **Instagram** het vaakst

Lana



Ik geef leiding aan de **Mini's**

Mijn lievelingseten op kamp is de **pasta met broccoli en zalm**

Als ik de baas van de wereld was, zou **al het eten** gratis zijn

Dit is mijn **13e Chirojaar**

Op mijn bucketlist staat **een roadtrip naar Noorwegen**

Mijn favoriete seizoen is **de zomer**

Op mijn gsm gebruik ik **Instagram** het vaakst

Ik geef leiding
aan **de Tippers**

Geike

Mijn lievelingseten op
kamp is de **zuiderse
pasta**



Dit is mijn
13e Chirojaar

Als ik de baas van de
wereld was, zouden
alle cocktails gratis zijn

Op mijn gsm gebruik
ik **Spotify** het vaakst

Mijn favoriete geur
is die van **nat gras**

Op mijn bucketlist staat **de
hoogste berg ter wereld
beklimmen** bovenaan

Finn

Mijn lievelingseten op
kamp is de **spaghetti**



Ik geef leiding
aan **de Ini-Mini's**

Dit is mijn
13e Chirojaar

Als ik de baas van de
wereld was, zou
Impact Whey Protein
gratis zijn

Op mijn bucketlist staat
**wandelen in de
Dolomieten** bovenaan

Op mijn gsm gebruik ik
KU Leuven Authenticator
het vaakst

Rémi

Mijn lievelingseten op kamp is de **wok op nawacht**

Ik geef leiding aan **de Speelclub Jongens**

Ik slaap **niet meer** met een knuffel

Dit is mijn **13e Chirojaar**

Op mijn bucketlist staat **freestyle skiën of snowboarden in de Alpen** bovenaan

Als ik de baas van de wereld was, zou **sporten gratis** zijn



Op mijn gsm gebruik ik **Spotify** het vaakst

Nell

Mijn lievelingseten op kamp is het **stoofvlees met frieten**

Ik geef leiding aan **de Kwiks**

Mijn favoriete ijssmaak is **mokka**

Dit is mijn **13e Chirojaar**

Op mijn bucketlist staat **parachutespringen** bovenaan

Als ik de baas van de wereld was, zou **op vakantie gaan** gratis zijn



Op mijn gsm gebruik ik **Snapchat** het vaakst

Marie



Ik geef leiding aan
de Kwiks

Dit is mijn
13e Chirojaar

Ik slaap **niet meer**
met een knuffel, ik
ben de mijne ooit
kwijtgeraakt

Mijn lievelingseten op
kamp is het **stoofvlees**
met frietjessss

Als ik de baas van de
wereld was, zouden
pokébowls gratis zijn

Op mijn gsm gebruik ik
TikTok het vaakst

Op mijn bucketlist staat
een **Formule 1 race in het**
echt zien bovenaan

Daan



Ik geef leiding aan
de Speelclub
Jongens

Dit is mijn
11e Chirojaar

Mijn favoriete
ijssmaak is **banaan**

Mijn lievelingseten op
kamp is het **macaroni**

Als ik de baas van de
wereld was, zou **eten**
gratis zijn

Op mijn gsm gebruik ik
Instagram het vaakst

Op mijn bucketlist staat
skydiven bovenaan

Jade



Ik geef leiding aan
de Ini-Mini's

Dit is mijn
13e Chirojaar

Mijn favoriete
seizoen is **de zomer**

Op mijn bucketlist staat **een
wereldreis maken** bovenaan

Mijn lievelingseten op
kamp is het **stoofvlees
met frietjes**

Als ik de baas van de
wereld was, zou **eten**
gratis zijn

Op mijn gsm gebruik ik
Instagram en TikTok het
vaakst

Recap Mazée 2024

Het chirokamp in Mazée bracht ons talloze herinneringen, van warme dagen en onverwachte buien tot het zoemen van wespen en het ontwijken van teken. Maar waar iedereen ongetwijfeld het meest aan terugdenkt, zijn de mensen die het kamp maakten tot wat het was: vrienden, leiding en de geweldige koks. De sfeer, de activiteiten, het samen zijn, dat is wat blijft hangen.



Voor de leiding startte het avontuur zoals elk jaar met een fietstocht, gevolgd door de opbouw van het kampterrein. Ondanks de regen verliep alles vlot, en op zondag was het zover: de leden kwamen aan, klaar voor tien dagen plezier. De ouders hielpen met het opzetten van de veldbedden en konden een glimp opvangen van de kampplaats – inclusief een korte rondleiding naar de "hudo". Daarna kwam het afscheid, een emotioneel moment voor velen, maar de opwinding over het komende kamp overwon al snel de heimwee.



Maandag had elke groep zijn eigen programma, gevolgd door een sportieve dinsdag. De kinderen verzamelden enthousiast de Olympische ringen tijdens het spel, waarna de kampvuif voor een avond vol dans en plezier zorgde.

De volgende dag arriveerden de jongste leden, de inimini's en mini's, wat het kamp helemaal compleet maakte.

Donderdag stond in het teken van de trektocht. Terwijl de oudere groepen al op tweedaagse waren, gingen ook de jongere leden op pad. Na een dag wandelen was de beloning groot: heerlijke frietjes met stoofvlees stonden klaar bij terugkomst. Die avond werd afgesloten met een ludieke TV-show, met grappige sketches en verhaaltjes, iets waar jong en oud van genoten.

Vrijdag kregen de aspiranten de kans om voor één dag leiding te spelen tijdens de familiedag. Zij namen het roer over, terwijl de leiding even een welverdiend moment van rust kreeg. Het omgekeerde rollenpatroon zorgde voor heel wat hilarische situaties tijdens de maaltijden, waarbij de tafels gevuld waren met zang en gelach.



Het einde van het kamp naderde sneller dan gedacht. Dinsdag stond in het teken van het voorbereiden van het kampvuur, waar elk groepje zijn eigen bijdrage aan leverde met toneeltjes en optredens. De aspiranten hadden de eer om het vuur aan te steken, een emotioneel hoogtepunt van het kamp.

En toen, na tien intense dagen, was het tijd om afscheid te nemen. Hoewel velen zich verheugden op het comfort van thuis, waren er ook tranen bij het afscheid. De knuffels, het lachen, de momenten samen – het kamp had diepe indrukken achtergelaten. Iedereen keerde huiswaarts met nieuwe herinneringen en vriendschappen die nog lang zullen blijven hangen.



Dankzij de fantastische inzet van de koks, de creativiteit van de leiding en het enthousiasme van de kinderen werd het kamp een onvergetelijke ervaring voor iedereen.

Stip It - Kijk niet weg

Heel september staat in het teken van pesten. Met de jaarlijkse actie van Ketnet en VRT 'Stip It' wordt aandacht gevraagd voor pesten en dit jaar in het bijzonder de omstaanders ervan. Het campagnelied van Stip It 2024 heet 'Kijk niet weg'. Dat komt doordat het algemene thema dit jaar 'Wees geen Wegkijker' is. Als je merkt dat iemand gepest wordt, spreek de pester dan aan of help het slachtoffer.



“Dit jaar richten wij ons op de omstaanders en vragen we aan iedereen om niet weg te kijken als er gepest wordt. We weten dat dat vaak de makkelijkste oplossing is, maar doe het alsjeblieft niet!” ~ Sarah Mouhamou (Ketnet-wrapper en ambassadrice)

Eén op de drie kinderen en één op de vijf jongeren krijgt te maken met pesten, en dat is jammer genoeg op de Chiro ook soms het geval. En dat is niet oké.

Als Chiro willen wij dan ook aandacht vragen voor dit probleem en ook aan onze leden vragen om niet weg te kijken. De leiding doet hun best om alles te zien, maar écht alles zien is onmogelijk.

Zie je of ken je iemand die gepest wordt? Wees geen wegekijker en praat erover!



Chirocoop



Ram: Je energie lijkt onuitputtelijk, Ram, maar zelfs jij hebt af en toe rust nodig. Probeer een balans te vinden tussen de Chiro en je persoonlijke tijd. Je medeleden en leiding zullen dit begrijpen.



Stier: Je bent de rots in de branding voor je medeleiders, maar soms vergeet je jezelf. Maak deze maand tijd voor ontspanning en verwen jezelf. Je zult zien dat je daarna weer met hernieuwde kracht in de Chiro kan staan.



Tweelingen: Je creativiteit kent geen grenzen, maar let op dat je jezelf niet voorbij loopt. Je hoeft niet altijd het meeste of het beste te doen. Durf af en toe eens wat minder van jezelf te eisen en geniet van de momenten zoals ze zijn.



Kreeft: Je staat altijd klaar voor anderen, maar deze maand wordt het tijd om ook eens voor jezelf op te komen. Er is een beslissing die je al even uitstelt, maar nu is het moment om die knoop door te hakken. De Chiro zal je steunen, welke weg je ook kiest.



Leeuw: Je charisma brengt je vaak ver, Leeuw, maar deze maand zou het kunnen dat je even moet luisteren in plaats van spreken. Je leiding kijkt naar jou voor inspiratie, maar vergeet niet dat ook zij waardevolle ideeën hebben.



Maagd: Jij bent de organisatorische kracht binnen de Chiro, maar laat je niet verleiden tot perfectionisme. Soms is "goed genoeg" echt wel genoeg. Geef jezelf de ruimte om gewoon te genieten, zonder dat alles tot in de puntjes geregeld is.



Weegschaal: Harmonie is jouw sleutelwoord, Weegschaal, maar je neiging om conflicten te vermijden, kan deze maand averechts werken. Een open gesprek met je leiders zal meer rust brengen dan je denkt. Durf je stem te laten horen



Schorpioen: Je bent mysterieus en intens, Schorpioen, en dat trekt mensen aan. Deze maand zal iemand je meer aandacht geven dan je verwacht had. Wees niet bang om je kwetsbaar op te stellen en laat die persoon dichterbij komen.



Boogschutter:e hunkert naar avontuur, maar vergeet niet dat de Chiro soms ook draait om routine en

verbondenheid. Probeer deze maand eens echt aanwezig te zijn, zonder meteen naar het volgende grote plan te kijken.



Steenbok: Je bent altijd gefocust op je doelen, maar deze maand vraagt om wat meer flexibiliteit. Niet alles hoeft volgens plan te gaan. Laat jezelf toe om eens iets losser te zijn in je aanpak binnen de Chiro, je zult merken dat dit je nieuwe inzichten brengt.



Waterman: Je originaliteit is je grootste kracht, maar soms kan het ook wat afstand creëren tussen jou en anderen. Deze maand kan je ontdekken dat je meer gemeen hebt met je Chirovrienden dan je dacht. Probeer dat bandje wat aan te halen.



Visen: Je bent altijd in dromen verzonken, maar deze maand vraagt de Chiro om wat meer focus van jou. Je talent om mensen aan te voelen, is je grootste kracht. Gebruik dit om een extra mooi moment te creëren voor je Chirogroep.

Gegevens leiding

Ini-mini's:

Harte Vancompernelle

Jade Van Den Vondel

Finn Geys

Niels Op De Beeck

Mesbah Kharotie

leiding.iniminis@chiromuizen.be

Mini's:

Mariken Du Bin

Lana Willekens

Lucas Kayaert

Kobe De Prins

Viktor Dubelloy

leiding.minis@chiromuizen.be

Speelclub Meisjes:

Fien Suetens

Lotte Blondiau

Aida Princen

leiding.speelclubmeisjes@chiromuizen.be

Speelclub Jongens:

Daan Mertens

Joren Van Den Vondel

Rémi Godeau

Mathijs Vermeiren

leiding.speelclubjongens@chiromuizen.be

Kwiks:

Marie Vuerstaek

Nell Van Rode

leiding.kwiks@chiromuizen.be

Rakkers:

Fan Massant

Freek Loyens

Robin Wyckmans

leiding.rakkers@chiromuizen.be

Tippers:

Amber Pithie

Geike Prys

leiding.tippers@chiromuizen.be

Toppers:

Berend Stevens

Laurens Lempens

Tuur Crauwels

leiding.toppers@chiromuizen.be

Tip 10's:

Sofie Daniëls

leiding.tiptiens@chiromuizen.be

Kerels:

Jori Verschueren

Lowie Van Leemputten

leiding.kerels@chiromuizen.be

Aspiranten:

Mara De Vadder

Matthias Monchy

Yaro Delellio

leiding.aspimeisjes@chiromuizen.be

leiding.aspijongens@chiromuizen.be

Veebee's:

Lisa Clynhens: lisa.clynhens@chiromuizen.be

Eef Herssens: eef.herssens@chiromuizen.be

Groepsleiding:

Mara De Vadder

Mariken Du Bin

Jori Verschueren

Kobe De Prins

groepsleiding@chiromuizen.be